

TJA

Laten we eerlijk zijn, het gaat erom  
dat je de meeste doelpunten maakt,  
het meeste geld verdient,  
de meeste stemmen wint,  
kortom: dat je de meeste bent.

En nu komt Jezus, hij is zo extreem  
dat zelfs zijn volgelingen hem niet volgen;  
hij neemt een straatkind dat geen aanzien kent,  
geen roem, geen macht, en zegt tegen jou  
en mij: de minste is de meeste,

ontvang zo'n kind, dan ontvang je mij,  
help een hulpeloze, dan help je mij,  
verzorg een zieke, je verzorgt mij,  
bezoek een gevangene, je bezoekt mij,

je ontvangt de minste van alle mensen,  
een doelwit van spot, een terechtgestelde,  
maar die uit alle dood is opgestaan,  
ontvang dit mensenkind, dan ontvang je God.

Tja, Jezus kruist vandaag je pad  
en houdt je staande met de vraag:  
Dat volgen van mij, wordt dat nog wat ?

Jaap Zijlstra