

# Gevangenen zijn net mensen

Redactie - 22 oktober 2009



Lahbib Haddaoui van Stichting Vrij bezoekt en helpt al jaren gevangenen. (Foto:Leen Visser)

STAD- Op de koffie bij een gevangene in de Bijlmerbajes omdat hij of zij daar behoefte aan heeft. Iets waar de meeste mensen niet aan denken, is voor de vrijwilligers van Stichting Vrij een dagelijkse bezigheid. Coördinator Lahbib Haddaoui zet zich al bijna twintig jaar in voor (ex-) gedetineerden. Hij vindt het een noodzaak dat deze mensen een steuntje in de rug krijgen.

Het begon voor Lahbib allemaal in 1991. Hij volgde een opleiding voor administratief medewerker en liep stage bij Stichting Vrij. Na het behalen van zijn diploma bleef hij daar als vrijwilliger werken. Sinds april van 2008 is hij fulltime in dienst en coördineert hij de stichting. Dit varieert van het begeleiden van de stagiaires tot het boodschappen doen voor gedetineerden. Lahbib: 'Ik heb me altijd erg betrokken gevoeld bij de gevangenen. Het zijn mensen die vaak in eenzaamheid leven. Sommigen hebben niemand. Ze zijn illegaal of het contact met familie en vrienden is verbroken. Wij zorgen dat ze niet vergeten worden.' De ongeveer zestig vrijwilligers zijn naast een luisterend oor ook bezig met het regelen van andere zaken. Vrijwilliger Henk Woudenberg heeft door de jaren heen velen gedetineerden geholpen. 'Een gevangene zit achter de tralies en kan geen kant op. Soms heeft een gedetineerde geen kleding of geen geld. Met het kleine budget wat wij ter beschikking hebben, kopen we dan kleding. Het kan ook zijn dat zijn pinpas nog thuis ligt. Soms geven ze ons de sleutels van hun huis en halen wij de pas op. Je kunt het zo gek nog niet bedenken, we hebben alles wel een keer meegemaakt.'

Lahbib benadrukt dat het vertrouwen winnen van de cliënt belangrijk is. 'We krijgen te maken met kruimeldieven maar ook met moordenaars en verkrachters. Sommigen hebben een levenslange straf. Het komt dan ook regelmatig voor dat je jaren lang op bezoek gaat. Hierdoor ontstaat er een band. In het verleden hebben we meegemaakt dat één van onze vrijwilligers verliefd werd op een gevangene. Nadat hij vrij kwam, is hij bij haar ingetrokken. Niet veel later zijn ze getrouwd. Ze heeft ontslag bij ons genomen en we hebben nooit meer iets van haar gehoord. Dit soort dingen gebeuren ook.'

In de verschillende penitentiare inrichtingen van Amsterdam worden er posters opgehangen en zijn er affiches die gevangenen bekend moeten maken met Stichting Vrij. Gevangenen kunnen ook bemiddeld worden via hun maatschappelijk werker. Woudenberg: 'Wanneer wij een bezoekaanvraag binnenkrijgen, maken wij een afspraak met de gedetineerde voor een

kennismakingsgesprek. Dit soort gesprekken zijn altijd spannend. We zijn vooral geïnteresseerd in de achtergrond, niet naar de misdaad die is gepleegd. Ondanks dat we hier niet naar vragen, vertellen zij dat meestal wel. Na zo'n bezoek is het aan de cliënt of hij of zij het contact wil behouden. In sommige gevallen krijg je te maken met iemand die psychisch niet in orde is. In dit soort gevallen zetten we deze cliënt door naar collega's die een ervaring hebben in de psychologie of psychiatrie. We hebben nu drie vrijwilligers in ons team met een dergelijke achtergrond. 'Sommige gevangenen zijn gewend aan het leven in de gevangenis, zegt Woudenberg. 'Als je geen woning hebt, geen werk en geen familie is de gevangenis een veilig onderkomen. Het is er warm, ze hebben een bed en krijgen er te eten. Wanneer een gevangene wordt ontslagen uit de gevangenis is de kans dat hij of zij terugvalt in de criminaliteit groot. De nazorg is dus net zo belangrijk. We regelen een postadres, een woning en helpen bij het aanvragen van een uitkering. Dit verkleint de kans dat ze terug vallen.' Stichting vrij is op zoek naar mensen die (ex-) gedetineerden willen helpen. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger.

*Meer informatie is te vinden op <http://www.stichtingvrij.nl>*